



Mars 2014

Kära Nazarethvänner!

Antligen skall ni få höra av mig med lite nyheter från Indien! Förra brevet är från sommaren 2012, alltså ett och ett halvt år sedan.

Nu har jag fått ett brev från Sr. Grace Padma, "Deaconess Mother" eller föreståndare sedan drygt två år tillbaka. Hon är den yngsta av de åtta gamla diakonissorna och, med sin akademiska examen i engelska, den mest kvalificerade, vilket underlättar administrationen. (Ytterligare en yngre diakonissa har tillkommit).

Sr. Padma skickade en lista på barnen i Nazareth med uppgifter som hon lämnat till Government Child Protection Office i Thanjavur. (Diakonissorna tycks nu ha god kontakt med myndigheter som stöder institutioner som Nazareth och kvinnohemmet Bethesda). De får också hjälp, t.ex. med kläder och festmåltider, av indiska vänner i USA och på andra håll i världen och även lokalt av olika församlingar i TELC.

Enligt listan på de sjutton barnen är elva pojkar och sex flickor, alltså fler barn än tidigare och fler pojkar än flickor. Åldermässigt är sju stycken i 4 - 5-årsåldern och resten yngre, de yngsta 2 år. Orsaken till intagning är som tidigare att några är helt föräldralösa, att fadern är alkoholiserad, död eller har övergivit familjen, att föräldrarna separerat eller fattigdom av olika anledningar.

De tyska volontärerna fortsätter att komma, två och två i taget, och är enligt Sr. Padma till stor hjälp för både barn och personal.

Behovet av ett småbarnshem tycks alltså finnas kvar. P.g.a. strul i kyrkan skickade vi inte ut några pengar under första halvåret 2013 utan skickade i stället hela summan, SEK 40.000, i november. Denna summa nådde Nazareths bankkonto i Thanjavur den 26 januari i år. Eftersom kursen är mycket gynnsam nu, c:a nio rupees för en krona, blev det en stor summa att börja det nya året med. Och nu kan vi snart göra en utbetalning för första halvåret 2014.

När min engelska goda vän Margaret Addicott nyligen besökte Indien och bl.a. tillbringade tre dagar i Thanjavur, tog hon några kort på barnen i Nazareth, när de hissade flaggan på Independence Day, den 26 jan.

Med hjärtlig hälsning och varmt tack från Nazareth och mig,

Gunhild Stahle
Barkvägen 111
SE-541 64 SKÖVDE
SWEDEN
0500-48 51 38

BILDER FRÅN THANJAYUR 2014



Bilderna är tagna vid Margaret Addicotts besök på Nazareth Children's Home i samband med Republic Day, då man hade en speciell liten träff för att barnen skulle få vara med och hissa flaggan. Första bilden föreställer en flicka i blå klänning som höll ett litet tal!