



Rapport från daghemmet Aruna, Kurunegala, Sri-Lanka, våren 2010

Just nu finns det 20 barn på dagiset. Det kommer en socialsekreterare för att inspektera varannan månad.

Barnen deltar i olika firanden av högtider och en gång om året reser de till exempelvis zoo eller något annat kul.

Mammorna lämnar barnen vid 8 på morgonen – de har då med lunch till barnen. 3 personer arbetar heltid på dagiset, de är utbildade för att jobba med barn. Först på morgonen ber barnen en morgonbön, sedan leker de, sover vid 10-tiden i ca 30 minuter.

Därefter lunch och så går de hem vid 13.

Framtidsplanen är att mammorna ska få börja betala för att ha sina barn där så att hemmet kan bli självförsörjande.

Mrs Lalitha har själv inte så mycket att göra med dagiset längre, men är ju den som håller i det hela med rapporter, pengaförmedling etc. Hennes tid går i största utsträckning till att driva en träningskola för hushållerskor som hon kan förmedla från Sri Lanka.

Unga lankesiska flickor får ca en månads träning i att städa och laga mat, ett par flickor har fått jobb på Cypern.

Hyreshuset de har dagiset i är väldigt billigt och statligt subventionerat – de betalar bara 5000 rupies /månad

Nyligen åkte en svensk familj ner till Sri Lanka. De hade vänligheten att ta med sig en barnrullstol som varit hett efterlängtat i över ett år och som stått här hemma och väntat på hjälp att komma ner. Det är en av daghemmets bidragsgivare som lyckades ordna fram en sådan och det var Mrs Lalithas skyddsling som skulle ha den.

Mrs Lalitha tackar alla bidragsgivare som hjälper till att bidra till driften av daghemmet och medsänder även ett antal foton så att ni kan se lite hur det ser ut på daghemmet just nu.

Hälsningar

Marita Åmark

Biståndsansvarig, daghemmet Aruna



Mrs. Lalitha



Från daghemmet

