



Rapport 2011-12-08

Kvinnohuset Sudhanthra

Love and greetings from Sudhanthra –RCTV!



From all the women we have reached out in their dark moments of distress. You have played an important role in helping us to be instrumental in restoring peace and an inner joy, reaffirming their faith in themselves and in humanity. We will always remember each one of you with gratitude.

With love, Cynthia

När nu ytterligare ett biståndsår passerat vill vi gärna vidareförmedla den tacksamhet som förmedlas av Cynthia till oss tillsammans med en del exempel på vad vi åstadkommit. Med denna rapport bifogas en artikel om Henri Tiphagne från The Hindu, en av de allra största nationella tidningarna i Indien, som kan vara intressant för er att läsa. Gå också gärna in på People's Watch hemsida www.pwtn.org och läs mer om deras aktiviteter.

Som ni vet är rehabiliteringscentret Sudhanthra en del av People's Watch verksamhet och målgrupperna är tortyroffer och offer för våld i hemmet. Det finns många exempel på hur sårbara lågkastiga kvinnor och barn är i det indiska samhället och det är ett fantastiskt arbete som bedrivs med att hjälpa dessa utsatta kvinnor och barn. Genom att ge kvinnor och barn skyddsboende kan man ofta öppna upp för en kommunikation med hennes familj och inte sällan medla fram en lösning inom familjen. Det slutar ibland med att kvinnan väljer att tillsammans med barnen lämna sin familj, i synnerhet då det inte går att få stopp på våldet hon och barnen utsätts för. Då är det viktigt att något slags stöd finns för henne och barnen att kunna starta om i en trygg miljö.

Ett utdrag bifogas ur de fallbeskrivningar som kommit under 2011.

Vi vill önska alla trogna givare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Maud Zackrisson

Britt-Marie Nygren

Sudhanthra redovisar för första halvåret 2011 att de tagit emot 277 anmälningar om våld/övergrepp. De vanligaste formerna av övergrepp är våld i hemmet, civilmål i samhället och polistortyr. Nedan följer några exempel från 2011.

Obs! Namnen är inte de samma i verkligheten.

JENITA

En mycket ung flicka, Jenita, hade gifts bort hastigt av sina föräldrar, till ett äktenskap som blev en fullständig mardröm för henne. Hennes nye make ville inte ha något alls med henne att göra och svärföräldrarna behandlade henne mycket grymt och misshandlade henne mentalt. Hon sökte beskydd hos Sudhanthra där hos under sex månader fick omfattande psykologisk hjälp att återhämta sig. Därefter hjälptes hon till att få ett arbete på ett barnhem med att ta hand om barn och hon fann detta mycket meningsfullt.

En tid senare började Jenitas släkt kontakta henne på barnhemmet och ville övertala henne att ingå äktenskap med en döv-stum man som "erbjudit" sig att gifta sig med henne trots att hon var skild, vilket bland fattiga i Indien är ett stort trauma. Jenita sökte återigen rådgivning hos Sudhanthra. Det visade sig att mannen ifråga, som var i 40-årsåldern, behövde någon som tog hand om honom. Jenita löpte stor risk att återigen bli utnyttjad och beslutade sig för att återvända till sitt arbete på barnhemmet.

CHANDRA

Chandra är gift med Kannan och har två barn. Mannen är alkoholist och misshandlar sin fru och till sin hjälp har han också sin far. Chandra ville skiljas från sin man då hon inte klarade denna misshandel. Hon kom tillsammans med barnen till Sudhanthra för att få hjälp.

Maken och svärföräldrarna kallades dit för förhandlingar och efter en serie konsultationer gick maken med på att läggas in på behandlingshem. Paret har hittat tillbaka till varandra och försöker nu bygga upp en ny tillvaro.

NANTHINI

En tvåbarnsmamma gift sedan många år med en man som ständigt misshandlade henne. Nanthini hade satt i system att söka skydd på sjukhuset tillsammans med sin yngsta tonårsdotter när hon blivit svårt misshandlad och inte hade någonstans att ta vägen mitt i natten. Detta upprepade sig i stort sett varannan dag.

Hon sökte hjälp på Sudhanthra och bor nu på skyddsboendet och arbetar i köket. Den äldsta dottern har blivit räddad från trafficking och båda döttrarna får nu studiehjälp via Sudhanthra.

NIRMALA

Ung flicka som träffat en man, blivit kär och gift sig med honom i hemlighet utan sina föräldrars samtycke.

Hon skickades till Saudiarabien för att jobba och skickade hem de pengar hon tjänade till maken, som enligt uppgift var ingenjör och skulle starta ett IT-företag. När Nirmala så småningom började kolla hur långt det kommit med bildandet av företaget, visade det sig att hon blivit grundlurad. Mannen och hans familj levde på att utnyttja henne. Med Sudhanthra's hjälp fick hon rätt i domstol och skadestånd samt skilsmässa.